

Raakvlakken levensbeschouwing en andere gammavakken in relatie tot burgerschap

Unieke bijdrage levensbeschouwing

De belangrijkste unieke bijdragen van het schoolvak levensbeschouwing zijn vooral aan de pijlers lidmaatschap en activiteit (ook al leveren we ook wel een bijdrage aan de pijler status). Zo wordt er wat betreft de pijler lidmaatschap veel aandacht besteed aan de betekenisvolle persoonsvorming van de leerling, waar culturele verbondenheid een belangrijk deel van is. We werken veel aan het besef deel uit te maken van een groep en aan de persoonlijke vrijheid die je als individu hebt daarin je eigen keuzes te maken. Daarnaast werken we veel aan vaardigheden passende bij de pijler activiteit. We proberen leerlingen vaardigheden mee te geven om mee te kunnen doen aan het proces van samenleven. Met name vaardigheden rondom betekenisvol leren luisteren en reflecteren spelen een belangrijke rol. Ook werken we aan de vaardigheid om jezelf te kunnen blijven en toch in relatie te staan met anderen, waarbij beide individuen naast elkaar in hun eigenheid kunnen blijven bestaan. Wat poëtischer gezegd: we proberen de leerlingen hun eigen stem te laten ontdekken, zonder die van de ander tot zwijgen te willen brengen.

Raakvlakken met de andere gamma vakken

De vaardigheden die leerlingen meekrijgen bij het vak levensbeschouwing zijn ook erg vruchtbaar bij de vakken filosofie en maatschappijleer. Beiden hebben een andere invalshoek wat betreft de toepassing van de vaardigheden, maar de vaardigheden zijn op zichzelf gelijk. Ook zijn er raakvlakken met het vak geschiedenis. Met name het besef als mens onderdeel te zijn van een geschiedenis en ons besef van geschiedenis een vorm van betekenisgeving is die in relatie staat met het zelfbeeld van de samenleving (en dat in die zin onze kijk op de geschiedenis veranderlijk is, omdat ook ons zelfbeeld voortdurend veranderd). Wat betreft aardrijkskunde zijn er belangrijke raakvlakken in het besef deel uit te maken van een vergankelijke wereld waarop wij ons verantwoordelijk moeten gedragen willen wij kunnen overleven.

KOL 18 juni 2024